



## DE BINNENBLIJVERT – nr. 4 (tips voor thuis)

**Geachte medebewoner(s),**

Hopelijk gaat het u allen goed en houdt u het nog een beetje vol. Sinds onze laatste editie van 26 april jl. zijn we weer twee weken verder en nog steeds aan huis gekluisterd. Gelukkig lijkt het de goede kant op te gaan, want op 6 mei hoorden we van Mark Rutte en Hugo de Jonge dat Nederland de komende maanden stapje voor stapje van slot gaat. Mits het aantal ziektegevallen niet plotseling weer toeneemt, want dan wordt de versoepeling teruggedraaid.

Voor ons betekent het dat we nog even pas op de plaats maken wat betreft activiteiten. In ieder geval tot 1 juni, zoals we eind maart aankondigden. Hoe we daarna verdergaan, zullen we de komende tijd goed bekijken. De meesten van ons maken deel uit van de kwetsbaarste groep, dus we moeten heel voorzichtig zijn. We willen beslist geen onnodige risico's nemen.

Feit blijft dat het in dit stadium nog steeds het verstandigst is zoveel mogelijk thuis te blijven. Daarom hebben we ons best gedaan weer een Binnenblijvert te vullen. Ditmaal met o.a. een interview\* met een van onze bewoners (met dank aan Lex Drieduite) en een puzzel (met dank aan Ria Schuijff); een echte hersenkraker. Wie lost 'm op? We wensen u weer veel leesplezier!



### **Uit eten, maar dan thuis....**

Afgezien van de mogelijkheden voor een afhaal- of bezorgmaaltijd dicht bij huis (zie Binnenblijvert nr. 2) is een ander adresje ook altijd leuk, voor die broodnodige variatie.... Zo bezorgt Lake House (Bergsebosdreef) op vrijdag, zaterdag en zondag een driegangenmaaltijd en op zondag ook nog een uitgebreid ontbijt. Leuk voor zomaar of als er iets te vieren is! Op <http://lakehouserotterdam.nl/athome/> vindt u alle informatie.

### **Van Glasgow naar Ommoord**

Alex Ross is sinds het prille begin van de Binnenhoftoren de buurman van Lex Drieduite. Op 30 april jl. werd Alex niet alleen 88, maar ook Nederlander! Hieronder zijn verhaal\*, dat Lex vastlegde.



“Alex Ross is mijn buurman sinds wij in maart 2010 de sleutels kregen van onze appartementen op de 19<sup>e</sup> verdieping. Ik hoorde dat Alex zijn Schots paspoort onlangs heeft ingewisseld voor een Nederlands exemplaar. De officiële inburgeringsplechtigheid inclusief het afleggen van de eed op het stadhuis is even uitgesteld in verband met Corona.

Reden genoeg voor een nieuwsgierig gesprekje met deze toch wel erg Schots overkomende buurman. Alex werd geboren in Glasgow op 30 april 1932, toen de wereld zich net begon te herstellen van de grote economische crisis. Na een aantal technische opleidingen ontwikkelde hij zich tot specialist in de constructie van installaties, voornamelijk in de petrochemie – over de hele wereld.

Om economische redenen vestigden zijn ouders zich met zijn broers en zussen in Canada, maar Alex bleef in Schotland waar voldoende werk voor hem was. In 1965 had hij een klus in het Europoortgebied en zat hij in de kost op de West-Kruiskade. ‘s Avonds was er tijd voor de nodige ontspanning, onder andere in Pschorr-West op de hoek van de Kruiskade en de Diergaardesingel, met muziek en dans. Daar ontmoette Alex zijn Tiny, een knappe jonge Crooswijkse. Vanaf dat moment waren ze samen. Zij ging mee bij de meeste buitenlandse projecten, zoals twee jaar Antwerpen, een lange periode Emmerich, een half jaar Singapore, een jaar Zagreb en twee jaar Zuid-Afrika. In Nederland woonden ze eerst acht jaar in Vlaardingen, daarna in Rhoon en vanaf 2010 dus aan de Niels Bohrplaats.

Helaas overleed Tiny in 2012, na een kort ziekbed. Enkele dagen voor haar overlijden bezocht ik haar en toen zei ze tegen mij: “Doe mij een plezier, vertel eens een Rotterdamse mop, want ik zie verder alleen maar huilende mensen hier op mijn kamer!” En dat deed ik dus voor dit prachtmens.

Het was voor Alex een groot verlies, na 47 jaar, en zo plotseling. Moeilijk te verwerken, maar na een poos gebeurde er iets bijzonders. Alex heeft een brede culturele belangstelling en tijdens een wandeling door het wereldberoemde Musée d’Orsay in Parijs herinnerde hij zich een gebeurtenis uit 1961.

In Berlijn maakten hij en zijn vrienden kennis met enkele meisjes die aan de Sorbonne studeerden. Een van hen, Micheline, maakte diepe indruk op hem. En andersom, maar het bleef bij een vluchtige ontmoeting. Alex bedacht dat hij nu, in 2013, Micheline misschien via het telefoonboek zou kunnen vinden. Vijf miljoen mensen in het telefoonboek van Parijs, maar zie daar, slechts drie nummers met de meisjesnaam van Micheline. Dus dat was bingo! Het nummer van Micheline, van een broer van haar en van iemand anders. Hij had het adres

en de eerste brief werd geschreven en beantwoord. Niet veel later vond de eerste ontmoeting in Parijs plaats en het klikte. Beiden bleken breed geïnteresseerd in cultuur, dus veel museumbezoek, concerten en films. Micheline was 40 jaar lerares geweest. Het taalprobleem was even zoeken. Inmiddels is het Frans van Alex kwalitatief sterk verbeterd, evenals het Engels van Micheline.

Alex is veel in Frankrijk: treinreizen door het hele land en cultuur. Micheline is meestal in juli/augustus hier, als het in Parijs veel te drukkend warm is. Maar in deze Coronatijd zitten beiden vast: Micheline kan Frankrijk niet uit, Alex kan Frankrijk niet in. Natuurlijk is er is dagelijks telefoon- en emailverkeer.

Maar hoe zit het nu met dat Nederlanderschap? Hier is Brexit het sleutelwoord. Dat gaf hem het laatste zetje om iets te doen waarover hij al langer dacht. Al vele jaren is Europa zijn basis, daar voelt hij zich thuis. Mede door alle onzekerheid rond Brexit besloot hij deze grote stap nu toch te zetten. Zodra de plechtigheid heeft plaatsgevonden zal Alex zijn nieuwe paspoort en identiteitskaart ontvangen. Het Schotse paspoort laat hij verlopen.



Tijd om af te ronden: ik had een fles Chivas Regal meegebracht, een Schotse whisky. Volgens Alex veel beter dan Ierse whisky. Ik proefde het nu voor de eerste keer, het was even wennen. Maar dat ging snel en wij dronken op elkaars gezondheid met

de Keltische heilwens: SLAINTE MHATH. Een bijzondere buurman, die na 88 jaar zijn Schotse nationaliteit inwisselde voor de Nederlandse.”

*Lex Drieduite*

\* Gezien de coronarichtlijnen vindt de bewonerscommissie het belangrijk te melden dat dit interview geheel onder de verantwoordelijkheid valt van de schrijver en NIET van de bewonerscommissie.

### **BHV in tijden van Corona**

Uiteraard hebben alle coronamaatregelen ook gevolgen voor uw BHV-team. Op dit moment zijn hun mogelijkheden wat beperkter. Als zij onder de huidige omstandigheden in de Binnenhoftoren in actie moeten komen, dan zullen zij naar bevind van zaken optreden en kijken wat ze kunnen doen zonder hun eigen veiligheid in gevaar te brengen. Ook gezamenlijk oefenen is er even niet bij. Maar toch zitten ze niet stil: met behulp van instructiefilmpjes die op internet te vinden zijn, doen ze hun best hun vaardigheden op peil te houden.

## Pittige puzzel

Met onderstaande puzzel van Ria Schuijff bent u ongetwijfeld een tijdje zoet. Er zijn gewone en cryptische omschrijvingen. Bij juiste invulling ontstaat tussen de pijltjes een woord. Het thema is: wereldwijd. Als u uw oplossing instuurt, graag uiterlijk 1 juni a.s., naar [pauline.montijn@gmail.com](mailto:pauline.montijn@gmail.com) of in de bus van de bewonerscommissie, dingt u bij juiste invulling mee naar een lekker flesje wijn.



1. Lang land in Zuid-Amerika (5)	11. Mozart in Duitsland (13)
2. Meer in Hongarije (11)	12. Religieuze plaats (12)
3. Woonplaats van een detective in Canada (5)	13. Indonesisch eiland (7)
4. Genoemd naar een Amerikaanse president (9)	14. Vernoemd naar een godin (6)
5. Enge plaats aan de kust (7)	15. Woestijn met blauw bloed (8)
6. Plaats met een eigen musical (8)	16. Eindpunt van een lange treinrit (11)
7. Hoort bij Tobago (8)	17. Italiaans eiland (7)
8. Genoemd naar religieus bouwwerk? (5)	18. Land met honger (8)
9. Hoofdstad van Australië (8)	19. 1 van de 50 (7)
10. Stad van de blues (7)	

## Tips, ideeën?

Heeft u leuke tips? Mail ze naar onze secretaris [pauline.montijn@gmail.com](mailto:pauline.montijn@gmail.com) of doe ze in de bus van de bewonerscommissie in de hal. Alvast dank!