



VOOR ELK WAT WILS!

Tijdens de eerste nostalgische filmavond van 2019 op woensdag 30 januari lieten Jan en Ria Saarloos weer een keur aan mooi materiaal zien uit hun collectie. Er zat voor iedereen wel iets bij. Zo werden de aanwezigen getraakteerd op een Polygoon-jaaroverzicht van 1962 en optredens van onder meer Louis Armstrong, de Blue Diamonds, Johnny Jordaan en Rudolf Schock. Een sketch met Dorus en een stukje Laurel & Hardy zorgden voor veel hilariteit. En natuurlijk genoot iedereen weer van Tom & Jerry.

De volgende nostalgische filmavond is op woensdag 27 februari. Kom ook eens kijken. U bent van harte welkom!