



DE BINNENBLIJVERT – nr. 11

(tips voor thuis)

Geachte medebewoner(s),

Het jaar 2021 is alweer een paar weken oud. We kijken terug op een bizar 2020. Laten we hopen dat dit jaar vele malen beter wordt. We staan er in ieder geval beter voor dan het voorjaar van 2020, want toen was een vaccin tegen dat ellendige virus nog in geen velden of wegen te bekennen. Maar al met al zal het nog wel even duren. Op dit moment zitten we in een lockdown tot en met 9 februari, met maatregelen die op 20 januari werden aangescherpt. Daarnaast geldt vanaf 23 januari tot 10 februari 4.30 uur een avondklok (niet naar buiten tussen 21.00 en 4.30 uur). Ook daarna zal het ongetwijfeld nog een tijd behelpen zijn. Daarom is hier weer een Binnenblijvert voor u. We wensen u veel leesplezier!

Ra, ra....

In de vorige Binnenblijvert zag u een foto van een brug vol mensen. De vraag was: welke brug is dit en wat doen die wandelaars daar? Het was de Van Brienoordbrug en de wandelaars liepen daar op 30 en 31 januari 1965 in het kader van de officiële opening een dag later. Dank voor uw leuke reacties, te vinden op onze site: <https://bht010.nl/ra-ra-een-brug/>. Als u die niet kunt bezoeken en de reacties toch graag wilt lezen, laat het dan even weten aan roelien.emmelot@gmail.com of via een briefje in de bus in de hal.

Dit is de nieuwe foto. De vraag is: wie staat daar zo luchtig op zijn instrument te



spelen, een eind boven de begane grond? Om welke grond gaat het en voor wie staat hij daar te spelen? En wie is de man 'achter' het beeld? Een beroemd architect van wie meerdere sporen in onze stad te vinden zijn, dat kunnen we alvast verklappen. Uw **antwoord en eventuele herinneringen** graag naar roelien.emmelot@gmail.com of in de bus in de hal. Op onze website vindt u een grotere versie van de foto: <https://bht010.nl/ra-ra/>.

Puzzel voor lekkerbekken

In onderstaande nieuwe puzzel draait het allemaal om eten en drinken. Dus zet uw tanden erin! Tussen de pijltjes leest u na juiste invulling een woord. Doe dit woord uiterlijk 15 februari a.s. in de bus in de hal

of stuur het naar pauline.montijn@gmail.com. De winnaar mag weer een lekker flesje wijn tegemoet zien. Dit was de laatste puzzel van Ria Schuijff. Heel hartelijk dank Ria, voor de puzzels die je het afgelopen jaar voor ons hebt gemaakt. Het is bijzonder gewaardeerd!



1. Welke Belgische stad heeft een chocoladefestival? (6)	9. Wie is de bedenker van het kookprogramma Masterchef? (5+6)
2. Van welke plant wordt tequila gemaakt? (5)	10. Hoe noemen we in Oost-Nederland soep met snijbonen? (10)
3. Wat haalt Abraham in Dyon? (7)	11. Hoe noem je iemand die geen vlees eet, maar wel vis? (11)
4. Hoe heet een scherpe lepel waarmee je bolletjes voedsel kunt uitsteken? (14)	12. Wat was het eerste driesterrenrestaurant in Nederland? (10)
5. Welke culinair journalist vond aardappelpuree het ultieme troostvoedsel? (8+3+3)	13. Hoe heten Italiaanse bitterkoekjes? (8)
6. Hoe heet serviesgoed aan boord van een schip? (12)	14. Welke non-alcoholische vloeistof zit in Bloody Mary? (10)
7. Waar is Obelix dol op? (8)	15. Welke Italiaanse koffievriant komt oorspronkelijk uit Wenen (9)
8. Uit welk land komen de poffertjes? (8)	16. Welke pastasoort kun je vullen? (9)

Oplossing oudejaarspuzzel

Deze puzzel was een beetje anders dan de vorige, want u moest zelf op zoek naar 'het woord'. Dank voor uw inzendingen! De oplossing was als volgt:

1: Fan Xing - 2: progressief - 3: lettertypes - 4: negen - 5: glasvezel –

6: Macaulay Culkin – 7: Corrie van Gorp – 8: Jumbo Jet – 9: endorfine – 10: remise – 11: Kilimanjaro – 12: antilope – 13: Sander Kollaard – 14: tandglazuur – 15: Lotte Stam-Beese – 16: doortastend. Het woord dat we zochten was: **oudejaarsviering**. Gerrie Brandenburg mocht de laatste prijs van 2020 in ontvangst nemen. Zij werd blij gemaakt met een fles lekkere bubbels. Van harte gefeliciteerd en proost!



Op boekenjacht – buitenshuis.....

Bent u lid van de Rotterdamse Bibliotheek? Dan heeft u al een tijdje geen boeken kunnen lenen en dat kan nog even duren. De website van de bibliotheek meldt dat boeken ook kunnen worden afgehaald. Hoe dat gaat, hebben we proefondervindelijk vastgesteld. Stel, je wilt een bepaald boek lezen. In de catalogus van de bibliotheek zoek je op of het beschikbaar is en zo ja, in welke vestiging; het liefst dicht bij huis, in de Romeynshof. Als dat zo is, vul je een formulier in (ook op die site) met o.a. afhaaldag en -tijdstip, om welk boek het gaat en je pasnummer en e-mailadres. Een medewerker zoekt het boek op en zorgt dat het klaar staat. In ons geval kon de medewerkster het boek niet vinden. Ze belde op of ze een ander boek moest opzoeken en dat deed ze prima. Op het vastgestelde tijdstip meldden we ons in de Romeynshof. In de deuropening van de bieb (we mochten niet naar binnen) kregen we de boeken keurig in een papieren tasje mee. We hoefden zelfs onze bibliotheekpas niet te laten zien. De medewerkster had de boeken al ingeschreven. Let op: je kunt alleen een boek aanvragen en afhalen dat in die vestiging aanwezig is. Voor een boek uit de Centrale Bibliotheek moet je naar de stad. Ik geef toe, het is wel een hele onderneming, maar ach, we kunnen op het ogenblik zo weinig ondernemen dat het dan maar zo moet. En mocht het u niet lukken, laat het me dan weten (wel per email a.u.b. w.fux@live.nl) misschien kan ik u verder helpen. Succes met het proberen. (Wil Fux)

.... en binnenshuis

“Dag bieblezers, even een bericht over de gang van zaken in ons ‘biebje’. Het aantal boeken groeit gestaag. Er zijn weer prachtige boeken bijgekomen, t.w. een aantal boeken van Baantjer (omnibus) en van Jennifer Donnelly, een Amerikaanse auteur die in Nederland vooral bekendheid verwierf met de *Rozen Trilogie*. Haar boek *Donker Getij* is het voorlaatste deel in de *Waterfire Saga*. Boordevol politiek en huiveringwekkende spanning. Ook een aanrader is het boek *Rotterdam, stad van de opgestroopte mouwen*. Heerlijk herinneringen ophalen aan je eigen stad.

Op de tafel links naast de boekenkast liggen wat puzzelboekjes, spelletjes en



magazines; gewoon wat gezellige dingetjes. Helaas hebben we nog geen tweede boekenkast. Weet u iemand (of uzelf misschien) die een boekenkast over heeft? Dan horen we dat graag. Een verzoekje van mijn kant: wilt u

de boeken die u beschikbaar stelt voor de 'bieb' niet in de hal leggen, maar in de recreatieruimte op de derde etage? Rest mij nog u weer veel leesplezier toe te wensen. Vriendelijke boekengroetjes, Ria Klein”

Eindejaarsfilm Binnenhoftoren

Als compensatie voor het gemis van een happy hour in kerstsfeer en een nieuwjaarsreceptie hebben we in december een eindejaarsfilmpje op onze website gezet. Hierin laten we 2020 in de Binnenhoftoren de revue passeren, met een korte inleiding van webredacteur Roelien Emmelot. Als u een tablet, smartphone of laptop heeft, dan heeft u 'm wellicht al gezien op onze website: <https://bht010.nl/films/>. Heeft u geen internet, maar wilt u toch graag het filmpje zien, neem dan even contact op met Pauline (06-10665302) of Roelien (06-57420753). Dan maken we een afspraak om de film een keer te vertonen.



Blijf bewegen!

In beweging blijven is goed voor onze conditie en onze gezondheid. Juist nu is dat extra belangrijk. Lukt het u een beetje om in beweging te blijven in deze lastige tijd? Heel simpel en effectief is wandelen. Elke dag

een stukje lopen in een matig intensief tempo (dus niet langzaam sjokken), maakt echt verschil. Als u daarvan een routine kunt maken, bent u al goed op weg. Ook binnen kunt u bewegen: doe mee met Nederland in Beweging (elke ochtend op NPO1 en 2), neem vaker de trap of kies zelf wat oefeningen die u elke dag doet. Alles is beter dan alleen maar zitten.

Contact

Ideeën, vragen, suggesties – we horen ze graag. Doe een briefje in de bus in de hal of mail naar pauline.montijn@gmail.com of roelien.emmelot@gmail.com.

De Bewonerscommissie – 22 januari 2021

www.bht010.nl