



# Filmliefhebbers!!

## LEE

(Een indrukwekkende fraaie film)

Woensdag 6 november a.s. Aanvang: 14.30 uur Lantaren Venster



Info:

Tineke Verhoef

06 28105709

Nr. 67

*Lee* schetst een intiem portret van de legendarische oorlogsfotograaf Lee Miller (1907-1977), die enkele van de meest iconische beelden van de 20ste eeuw vastlegde. Na een succesvolle carrière als model en mode-icoon aan de Franse Côte d'Azur, kiest ze tijdens de Tweede Wereldoorlog voor een rol als oorlogsfotograaf, wat in de door mannen gedomineerde perswereld niet eenvoudig is. Via haar connecties in de modewereld kan ze als persfotograaf bij de Vogue aan de slag, waar ze de gruwelijkheden van de oorlog documenteert, van de frontlinies tot de concentratiekampen.

de Volkskrant (★★★★) ['Fraaie, ontroerende film'](#)

Wij verzamelen om **13.30 uur in de hal van de Binnenhoftoren** per metro naar de bioscoop **Lantaren/Venster**.